



BLOG

'Mijn moeder wilde voor mij bidden en zei dat het een fase was'

Twee jaar geleden kwam hij uit de kast als biseksueel en zo viel er een last van zijn schouders. C.K. (20) vertelt over hoe hij omgaat met zijn geaardheid en bijkomende situaties. Zijn motto is "Bi you", omdat hij vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Hoe kwam je erachter dat je biseksueel bent?

'Nou ik dacht altijd zelf dat ik gay was, maar omdat ik daar op jonge leeftijd mee gepest werd kreeg ik er een afkeer voor. Daarom heb ik het heel lang weggestopt.

Twee zomers terug liep er een jongen langs waar ik werkte, toen kreeg ik een soort tintelend gevoel en durfde ik niks meer. Dus ben ik op internet gaan zoeken en vond toen dat er naast homoseksualiteit ook biseksualiteit bestond. Eerst vond ik het niet heel duidelijk of dat nou was wat ik ook had ervaren, totdat ik verliefd werd op een jongen.'

Wat voelde je toen je verliefd was op die jongen?

'Ik zag hem met de introductie van de klas en vond hem heel aantrekkelijk. Ik was heel overweldigend en wilde hem leren kennen. Hij was ook de eerste die mij opviel en ik luisterde aandacht naar alles wat hij te vertellen had. Toen ik hem leuk vond voelde ik vlinders in mijn buik en kreeg ik het heet, iets wat ik voor een jongen nog nooit gevoeld had.'

Is dit gevoel anders dan wanneer je op een meisje verliefd bent?

'Nee, ik heb het bij allebei hetzelfde. Maar bij jongens blijft het langer en is het meer aanwezig op een seksuele manier. Terwijl ik bij meisjes meer onderzoekend/flirterig ben,

wordt ik als ik verliefd ben op een jongen uitdagender.

Wanneer kwam je uit de kast?

'Het was drie jaar geleden in juli toen ik het mijn vrienden vertelde. Daarna ben ik naar mijn ouders toegegaan om te zeggen dat ik biseksueel ben. De reactie bij vrienden was verdeeld, er waren vrienden die heel blij waren voor me. Ik heb ook vrienden gehad die zeiden dat ze het ergens wel wisten, maar het aan mij overlieten. Mijn moeder moest in eerste instantie lachen toen ik het zei. Ze vroeg wat biseksueel zijn was, ze geloofde het niet, wilde hiervoor bidden en zei dat het een fase was.

Heb je ooit problemen gehad met mensen over je geaardheid?

'Ja, op school en op straat. Of als ik in de bus zit en iemand roept dat ik homo ben. Dat is echt naar, want je probeert gewoon jezelf te zijn net zoals ieder ander. Zelf heb ik er meer schijt aan gekregen, maar het blijft klote als mensen je na kijken.'

Heeft het ontdekken van biseksueel zijn jou veranderd?

'Ja, qua kleding heel erg. En toen ik uit de kast kwam ging ik meer kijken naar jongens en meisjes. Ik volg meer jongens op sociale media. Ondanks dat ik nog wel onzeker ben, is dat al een stuk minder geworden nadat ik erachter kwam dat ik biseksueel ben. Ik ben mezelf meer gaan accepteren.

Hoe gaat je biseksualiteit samen met je geloof?

'Ik geloof dat God een man of vrouw voor mij heeft, mijn familie ziet dat anders en dat vind ik jammer. Ik denk dat God van mij houdt hoe dan ook en dat hij ieder mens heeft gemaakt, ook al ben je "anders".'

(C. K. wil niet met volledige naam genoemd worden. Die is wel bekend bij de redactie)



Terugblik Paarse Vrijdag

Afgelopen vrijdag 11 december was het Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholieren solidariteit aan elkaar tonen d.m.v. het dragen van paars. Het was een groot succes. Dit jaar hebben ook de Katwijkse scholen mee gedaan zoals Andreas college Pieter Groen.

Er zijn ruim 400 polsbandjes uitgedeeld, stickers geplakt en posters opgehangen. Zelfs de regenboogvlag is opnieuw gehesen bij het Pieter Groen College.

Alle (ex) leerlingen, die dit jaar hebben meegedragen met het organiseren, kijken enthousiast terug op de eerste Katwijkse Paarse Vrijdag. "Het was leuk om te zien hoeveel mensen er enthousiast meededen, paars droegen en de bandjes omgeden! Onwijs geslaagd."

Vooruitzicht

Voor volgend jaar is het plan om op dezelfde manier door te gaan en dit langzaam op te bouwen. Op dit punt is het het belangrijkste om informatie beschikbaar te maken en het rustig aan te pakken.

Er zullen volgend jaar dus meer bandjes beschikbaar zijn en hopelijk ook meer aandacht voor zijn op scholen!

Online Game Event in Kerstvakantie

Game mee: Among Us en Rocket League

Game op 23 en 30 december mee met online games als 'Among us' en 'Rocket League'. Welzijnswartier organiseert twee online game events. Bij Among Us staan teamwork en verraad centraal en bij Rocket League ga je de strijd aan in het race voetbalspel. Ook op locaties in de Bollenstreek kan meegespeeld worden.

Tijdens de kerstvakantie kan je online mee gamen met vette games. Op 23 december om 19:00 is Among Us en op 30 december 19:00 spelen we Rocket League.

Doe je mee?

Vind je het vet om mee te spelen? Iedereen vanaf 10 jaar kan meedoen! Stuur een mailtje naar online-events@welzijnswartier.nl of app naar 06-10704075. Aanmelden kan tot 22 december. Wil je niet meespelen, maar ben je wel benieuwd en wil je meekijken? Livestream is te volgen via twitch. [tv/objvteylingen](https://www.twitch.tv/objvteylingen).

Chill op locatie

Bij Nexus in Hillegom (Van de Ende-laan 7, Hillegom), De Greef in Lisse (Ruishornlaan 21, Lisse), Fascinus in Sassenheim (Van Alkemadelaan 14 Sassenheim) is ook de mogelijkheid om met anderen op locatie te gamen en te chillen. Ook de jongerenwerkers van de diverse locaties spelen mee.

Durf jij het tegen ze op te nemen? Daarnaast zal er een livestream voorzien van commentaar op groot scherm te volgen zijn op de locaties. Tussendoor zijn er hilarische TikTok filmpjes.



Jonge Helden

Eén op de vier jongeren krijgt te maken met een ziek familielid die langdurige zorg nodig heeft. Dit noemen wij Jonge Helden. Een Jonge Held wordt ook wel een jonge mantelzorger genoemd. Een Jonge Held kan bijvoorbeeld een zieke oma hebben waarvoor hij of zij boodschappen haalt of broertjes of zusjes die hij uit school moet ophalen omdat mama of papa langdurig ziek is.

Herken je je zelf in deze omschrijving? Dan ben jij dus ook zo'n Jonge Held en willen wij jou graag leren kennen!

