

Japanse capitulatie bracht nog geen bevrijding

door Guus Geebel

Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 eindigde ook in Nederlands Indië de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1988 is in Nederland 15 augustus de officiële herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië. De nationale herdenking vindt plaats bij het Indisch Monument In Den Haag. In Bilthoven worden de slachtoffers sinds 1995 op hetzelfde tijdstip als in Den Haag herdacht bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust.

Vanwege de Coronamaatregelen kan deze herdenking dit jaar geen openbaar karakter hebben en is slechts een beperkt aantal personen bij de kranstegging aanwezig. Het initiatief om naast de landelijke herdenking in Den Haag ook in deze regio een herdenking te houden is van Jeanne Hildering. Zij begon daarmee in 1995 als een reactie

eigen plekje bij het oorlogsmonument. Indonesische zusters hebben geregeld dat er aarde van de Erebegraafplaats Kalibanteng op Java naar Bilthoven kwam. Die werd bij het monument vermengd met Nederlandse grond. Monseigneur Bär onthulde in 2010 een plaquette die op het monument is aangebracht, vertelt Jeanne Hildering.

waar herdenkingen plaatsvinden. Amstelveen heeft een eigen herdenking op 14 augustus 's avonds. Veel mensen uit die regio gaan de volgende dag ook nog naar Den Haag. Ook in Steenwijk is een herdenking op 15 augustus. Op 23 augustus is in Bronbeek de herdenking van de jongenskampen en 30 augustus in Roermond een herdenking van de vrouwenkampen. Wij hielden 15 augustus aan omdat op die dag de capitulatie van Japan was, hoewel het voor ons toen nog geen vrede was. De meeste mensen in de kampen hoorden pas eind augustus begin september van de capitulatie. Ze kwamen daarna door de bersiap tijd weer in andere kampen terecht.'

Angst

Jeanne Hildering is geboren in Soerabaja in voormalig Nederlands-Indië. In 1942 belandde zij met haar moeder, broers en zussen in een jappenkamp. Haar vader was zendingspredikant. Hij werd al meteen opgepakt en gevangengezet omdat hij weigerde voor een Japanner te buigen. Ik buig alleen voor de Heer had hij gezegd. Voor een Japanner was dat heel veronderend. Hij werd daarom ontzettend gemarteld. 'Hij heeft wonder boven wonder de oorlog overleefd, maar wilde er later nooit iets over kwijt. Het enige wat hij vertelde was dat hij heel veel gemarteld is.' De vroegste herinnering in het leven van Jeanne Hildering is het gevoel van angst. 'Van 1943 tot de capitulatie in 1945 verbleven we in



Jeanne Hildering nam 25 jaar geleden het initiatief voor een jaarlijkse herdenking in Bilthoven.

een vrouwenkamp in Lampersari bij Semarang. Mijn oudste broer werd van ons gescheiden en kwam in een kamp in Bangkong terecht. Dat was vreselijk. Mijn broer herinnerde zich dat jongens graven moesten delven en oude mannen maar ook jongens moesten begraven. Na de capitulatie is die broer weer bij ons gekomen.'

Naar Nederland

In 1945 werd het gezin teruggebracht naar Soerabaja. 'Mijn vader kwam daar ook naartoe en we hebben ondergedoken gezeten bij een Chinees gezin. Later zijn we met vrachtauto's naar de haven vervoerd. Het transport werd aangevallen en de auto voor ons werd beschoten en ontplofte. De mensen die in de laadbak zaten werden uit de auto geslingerd. Dat angstige beeld kwam weer bij mij en mijn jongste broer boven toen op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn een auto op mensen inreed. Het herinnerde ons aan dit transport. Onze auto werd niet aangevallen. Wij reden naar de haven en zijn met de boot naar Singapore gebracht. Daar kwamen we weer voor een paar maanden in een kamp terecht, maar we hadden wel bewegingsvrijheid en eten. Cornedbeef en blikjes dikke zoete melk, heerlijk. Mijn oudste broer had in het kamp polio opgelopen en kon niet lopen. Iedereen dacht

dat het door ondervoeding van het kamp kwam, maar Amerikaanse en Engelse artsen zeiden dat het polio was. Mijn broer is toen met de eerste de beste Rode Kruisboot naar Nederland gebracht. In 1946 vertrok de rest van de familie vanuit Singapore met de boot naar Nederland. Na enige tijd ging het gezin weer terug naar Soerabaja. Daar gingen de kinderen onder bewaking van mariniers naar school. In 1952 keerde de familie voorgoed terug naar Nederland. 'Mijn vader werd predikantdirecteur van het Zendingshuis in Oegstgeest.'

Vergeeten oorlog

'De oorlog in Indië heeft bij Nederlanders nooit zo geleefd. Wij noemen het dan ook de vergeten oorlog. Ik hamer er daarom altijd op dat de Tweede Wereldoorlog niet op 5 mei, maar met de capitulatie van Japan werd beëindigd.' Haar houding tegenover Japanners is nog steeds koel, daarom ook geen Japanse auto. 'Ik doe mijn best de Japanner van nu wat anders te bekijken, maar het is moeilijk. Je kunt zeggen die jongelui hebben er niets mee te maken maar het is zo ontzettend naar dat ook zij niets horen over wat er gebeurd is. Nog steeds er is op school geen enkele voorlichting over het Japanse aandeel in die oorlog daar.

Lees verder op pagina 3

advertentie



In 2010 ontving Jeanne Hildering een Koninklijke onderscheiding.

op alles wat in de media verscheen rond de vijftigjarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. 'De herdenking vindt plaats bij een monument dat eigenlijk opgericht is om de oorlog in Europa te herdenken. We wilden graag een eigen monument maar dat was niet haalbaar. Wel kwam er in 2010 een

Herdenkingen

'Ik ben met de plaatselijke herdenking begonnen omdat hier veel Indische mensen woonden en Den Haag voor de meesten te ver was', vertelt Jeanne Hildering. 'Het waren veelal ouderen en de herdenkingsplek in Den Haag is heel groot en massaal en is ook moeilijk bereikbaar met de auto. Daar zagen ouderen toch tegenop. Er zijn meerdere plaatsen in Nederland

Terugblik op De Bilt Zuid



Een van de markante punten in De Bilt Zuid. De gevechtsskazemat en daar links achter piramidevormige kazemat bij de Werken bij Griffensteen aan de noordzijde van de Utrechtseweg. (zie pagina 5)



Vakantie
NOFFER

'ALS ZE TERUGKEREN VAN VAKANTIE ZAL DE SCHRIK DE LEDEN VAN DE BILTSE MUZIEKKORPSEN OM HET HART SLAAN! ZE MOETEN VOORTAAN UIT HET HOOFD SPELEN... GROEN LINKS IS TEGEN BLADBLAZERS!'

Vink
WITGOED
TELEFOON:
0346-281459
www.vinkwitgoed.nl

Op De Oever
WIJNEN
&
GEDISTILLEERD
DORPSEWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

Bewoners BILTHOVEN NOORD:
Claim PLANSCHADE vóór 18 AUGUSTUS!

! OPROEP ! OPROEP ! OPROEP !

Kijk snel op:
www.planschadebilthovennoord.nl

Stichting Planschade
Bilthoven Noord

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via 
E:info@vierklank.nl

**Bilthoven****Pr. Centrumkerk**

09/08 • 10.30u - Mevr. ds.
Rineke van Ginkel

Pr. Gem. Zuiderkapel

09/08 • 09.30u - Ds. J.E. de Groot
09/08 • 18.30u - Ds. J. Muller

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

09/08 • 10.30u -
Dr. Marien van den Boom

**Evangelische Gemeenschap,
Koperwieklaan 3**

Ingaande september zijn er weer
samenkomsten in de kerkzaal van de
Koperwiek.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe

09/08 • 10.30u - Voorganger pastor
A. van den Boogaard

**Ger. Kerk (wijkgemeente
d'Amandelboom)**

Vanwege het Coronavirus zijn er
voorlopig geen diensten.

De Bilt**Protestante Wijkgemeente Dorpskerk**

09/08 • 10.00u - Proponent
N.H. de Graaf
09/08 • 19.00u - Onlinedienst (eerder
opgenomen)

**Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk**

09/08 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk

09/08 • 11.00u - Voorganger M. Meneses

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt

09/08 • 10.00u - spreker Fred Pathuis

Groenekan**Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekaneweg 66)**

09/08 • 15.30u - Prof. dr. J. Hoek

**Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekaneweg 66)**

09/08 • 10.00u - Ds. H. Juffer
09/08 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel

In verband met de Corona-crisis zijn er
voorlopig ook na 1 juli geen onderweg-
diensten en concerten.

Hollandsche Rading**PKN - Kapel**

09/08 • 09.30u - Samendienst in en met
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche**PKN - Herv. Kerk**

09/08 • 10.00u - Ds. J. Veldhuijzen
09/08 • 18.30u - Ds. J. Westland

Maartensdijk**Hersteld Hervormde kerk**

09/08 • 10.00u + 18.30u - In beide
diensten: Leesdiensten

PKN - Ontmoetingskerk

09/08 • 09.30u - Ds. G.M. Landman

St. Maartenskerk

09/08 • 09.00u - Voorganger M. Meneses
Reserveren via corona-vieringen@m@
marthamaria.nl

Westbroek**Ned. Ger. Kerk**

09/08 • 10.00u - Dhr. J. Grootendorst
09/08 • 18.30u - Ds. B.J. Eikelenboom

PKN - Herv. Kerk

09/08 • 10.00u - Ds. J.C. Breugem
09/08 • 18.30u - Ds. G.M. Bijkerk



Wij bedanken iedereen
voor de vele kaarten,
bloemen en attenties op
onze 60-jarige huwelijksdag.
Mede hierdoor is het voor
ons een onvergetelijke dag
geworden.

Wim en Mienie de Graaf

Jongnerius

gedenkmonumenten
as-bestemmingen

Bezoek onze uitgebreide
showroom en showtuin.

- eigen steenhouwerij
voor het vervaardigen
van persoonlijke wensen.
- 3 generaties vakmanschap



www.steenhouwerij.nl

Schaverijstraat 59, 3534 AS Utrecht
Telefoon : 030 - 2 444 004
E-mail : info@steenhouwerij.nl

**Uw lokale
drukwerkspesialist**
Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Workshop Hoera, het lukt, meer met minder!

Samen positief en actief bezig zijn om veel meer te doen met minder
geld! Hoe? Doe mee! De workshop is op 10 en 17 augustus start om
10.00 uur onder begeleiding van Derk de Kloet, vanuit Stichting Lift
je Leven. Deelname is gratis, maximaal 10 deelnemers. De locatie is
Servicecentrum Mens in De Bilt, Molenkamp 60. Vooraf aanmelden
bij servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl of via 030-7440595.

Mama Lokaal blijft open

De gehele zomer kun je als (bijna)moeder elke week vrijblijvend
binnenlopen en andere moeders ontmoeten die ook net (of bijna) een
baby hebben gekregen. Mama Lokaal Bilthoven (in de Bibliotheek) is
er elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur. Moeders van peuters
en kleuters zijn ook van harte welkom! De kinderen kunnen naar har-
tenlust spelen. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunnen
ervaringen uitgewisseld worden of vragen gesteld.

Oud papier

Maartensdijk: Korfbalvereniging 'Tweemaal Zes' haalt zaterdag 8
augustus oud papier op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zater-
dagsmorgen om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht uw papierklike of het
goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan: Op zaterdag 8 augustus haalt Stichting Warm Hart weer
oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of in dozen) of de papierklike met hand-
greep naar straatkant vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.



Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Nicolina Hendrika Beek - van Ginkel

echtgenote van
Hendrik Cornelis Beek

De Bilt, 4 maart 1944

De Bilt, 3 augustus 2020

Henk

Ron en Annelies
Colin

Sonja en Sancho
Melissa en Joseph, J-J
Kevin en Eugenie
Britt
Kim

Nicolien hield van bloemen.

Correspondentieadres: Spechtlaan 4
3738 GB Maartensdijk

Het afscheid vindt in besloten kring plaats op zaterdag 8 augustus
om 15.00 uur in de aula van crematorium Den en Rust.

'Van Haren' Uitvaartverzorging**voor Maartensdijk en Omstreken**

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten
Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel
naar uw wensen verzorgen.

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Na een prachtig leven, heeft zij nu de rust waarna zij
verlangde. In liefde hebben wij losgelaten onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en omaoma

Peet Boshuis - de With

Sinds 24 juni 1995 weduwe van Bartus Boshuis

18 november 1924

26 juli 2020

Joke & Ton

Ron & Richelle

Ryan, Rody

Sander & Bianca

Micaela, Djaxx

Ria & Jan

Tessa

Stan, Noud

Ilse & Dennis

Eline, Lukas

Betty & Ton (in liefdevolle herinnering)

Lorenzo & Lisanne

Arie & Waty

Rico

Correspondentieadres:
Nassauhof 11
3738 VW Maartensdijk

Wij hebben in familiekring afscheid genomen van Peet.

"Op het Godslam rust mijn ziele"

Na de vele jaren die we samen met hem mochten
belevan, hebben we geheel onverwacht afscheid
moeten nemen van

Willem Wouter van Beerschoten

☆ Groenekan, 7 april 1934

† Utrecht, 30 juli 2020

partner van Selie Zuidema

broer van Willy Nobbe - van Beerschoten

neven en nichten

De begrafenis heeft inmiddels op maandag 3 augustus
plaatsgevonden.

Ruigenhoeksedijk 5
3737 MP Groenekan

Het leven is een reis

Ik begeleid u met liefde
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik met u mee
over muziek, locatie en/of catering.

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar)

Koop Geersing | uitvaartverzorger



Vervolg van pagina 1

We zijn er gelukkig allemaal doorgekomen. Wel met allerlei narigheid. Mijn oudste broer kreeg polio in het jongenskamp en werd blijvend invalide. Ook kregen we allemaal last van nachtmerries en lichamelijke en geestelijke klachten.'

Eindelijk vrijheid

'In Nederland ervoer ik eindelijk vrijheid. Het idee dat je zomaar het huis uit kon gaan vond ik een enorme ervaring. Ik leerde fietsen en deed toelatingsexamen voor de HBS in Amsterdam. Ik heb daarna de kweekschool gedaan en was twee jaar onderwijzeres op een lagere school in de Jordaan.' Jeanne Hildering trouwde met een landbouwkundige en vertrok naar het noorden van Ghana, waar zij twaalf jaar verbleef. Daar werden ook haar drie dochters geboren. In 1975

kwam de familie voorgoed terug naar Nederland en vrij snel daarna ging Jeanne Hildering aan het werk. 'Ik was in Ghana gewend de hele dag bezig te zijn. Ik gaf mijn kinderen les, had een groentetuin en deed het huishouden. Hier zwaaide ik om acht uur de kinderen uit en dan was er niet veel meer te doen.' Jeanne Hildering deed jarenlang vrijwilligerswerk onder meer voor het Rode Kruis. In 2010 ontving zij voor haar grote inzet een Koninklijke onderscheiding.

Erkenning

Jeanne Hildering vindt het heel belangrijk dat er eindelijk erkenning kwam voor de vele overledenen in Indië. 'Nederlanders hebben daar nauwelijks weet van. Je hoorde vaak zeggen waarom willen jullie nou een aparte herdenking, maar we hebben een herdenking nodig om onze mensen daar te herdenken

en onze gevoelens een plaats te geven. Toen we in Nederland terugwaren en wat over de tijd in Indië wilden vertellen, zeiden ze al gauw, maar jullie hadden het warm, wij hadden het hier veel moeilijker. Ga maar eens 48 uur in de zon staan. Ik vind dat je niet moet vergelijken, maar een beetje meer begrip zou heel fijn zijn.' Tegenover Indonesiërs koestert Jeanne Hildering geen nare gevoelens. Na lang aarzelen is ze in 2001 teruggeweest. Ze had er een geweldige tijd en heeft veel van vroeger weer teruggezien. 'Alleen als ik Indische jongetjes met speren zag kreeg ik het benauwd. Na de capitulatie van Japan waren we nog niet veilig en als je als kind de straat op ging werd je achterna gezeten en bekogeld. Maar tegenover Indonesiërs bestaat geen wrok. De Jap was onderdrukking. Ik hoop dat er op 15 augustus veel vlaggen uithangen.'



Monseigneur Bär onthulde op 15 augustus 2010 de plaquette bij het monument.

advertentie



'Wij staan altijd voor u klaar.'

Paula en Olga van Tap DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30 voor een persoonlijk gesprek.

Tap
DELA

Sobere herdenking Japanse capitulatie in Bilthoven

Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven worden zaterdag 15 augustus de slachtoffers van de Japanse terreur tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. Japan capituleerde 75 jaar geleden op die dag. Daarmee kwam er na Europa ook in voormalig Nederlands Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking bij het monument in Bilthoven vindt vanwege de coronacrisis op sobere wijze plaats. De toespraken van burgemeester Sjoerd Potters en Romulo Döderlein de Win worden door RTV Utrecht opgenomen en uitgezonden in hun reportage van de herdenking.

Lococommissaris van de Koning Huib van Essen legt een krans namens de provincie, burgemeester Potters namens de gemeente en mevrouw Echter zal met een familielid de krans met 75 rode en 1 witte roos leggen namens de deelnemers die onder normale omstandigheden aanwezig zouden zijn. Die 75 rode rozen staan voor elk jaar na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. De ene witte roos staat voor onschuld en puurheid van de jongere generatie, maar ook voor verdriet en gemis. Dat laatste geldt ook voor diegenen die de oorlog en Bersiapperiode hebben meegemaakt en geliefden hebben verloren. Maar ook voor de jongere generaties die eveneens littekens hebben.

Dit jaar is er geen spreker, wel zullen vijf koperblazers van Kunst en Genoegen de sobere herdenking muzikaal ondersteunen. Ook wordt het taptoesignaal geblazen, 1 minuut stilte gehouden en zingen de paar aanwezigen twee coupletten van het Wilhelmus. Het organisatiecomité vraagt mensen die graag aanwezig zouden willen zijn op een eerder of later tijdstip te komen om hun bloemen bij het monument te leggen. Dit jaar is er geen koffie of thee met spekkook. Het comité hoopt volgend jaar de traditionele herdenking weer op te kunnen pakken. Voor meer informatie: mevrouw Selma de Groot, 030-2292532. [GG]



Bij aanvang van de herdenking hangt de Nederlandse driekleur halfstok.

Kinderschrijfcafé

Op maandag 17 augustus van 10.00 tot 11.30 uur organiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen een Kinderschrijfcafé voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Tijdens deze workshop gaan kinderen, aan de hand van materiaal uit het archief, verhalen schrijven.

Je wordt tijdens deze workshop uitgedaagd om je fantasie de vrije loop te laten met korte opwarmoefeningen. Hierna schrijf je een verhaal met archiefmateriaal als inspiratiebron. In een archief zijn heel veel verhalen te vinden.

Vakanties

Het thema voor de workshop is 'Vakanties van vroeger'. Uit het archief worden foto's, folders, affiches en brieven gehaald die je kunnen inspireren tot mooie verhalen. Meld je snel aan voor deze leuke workshop. Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is gevestigd op Schepersweg 6e te Breukelen. Er zijn acht plaatsen beschikbaar. De kosten zijn 3 euro incl. limonade. Aanmelden kan t/m vrijdag 14 augustus via aanmelden@rchvechtenvenen.nl onder vermelding van je naam.



Tijdens het kinderschrijfcafé leer je verhalen schrijven aan de hand van archiefmateriaal.

Wegens vakantie
zijn wij **GESLOTEN** van:
7 t/m 26 augustus



LANDWAART
CULINAIR



Donderdag 6 augustus onze **MEGA UITVERKOOP**

SUPERSTUNT OP=OP

Watermeloen parten
per kilo € 1,50
2^e kilo GRATIS!

SUPERSTUNT OP=OP

Onze ambachtelijke met 100% boeren roomboter
Boterkoek
van € 3,49 voor € 1,99

Alle appels, peren,
sinaasappels,
mandarijnen
*3 kilo halen
2 kilo betalen*

Turbana bananen
500 gram € 0,99
2^e 500 gram
Gratis!

Alle
stamppotten en
rauwkostsalades
100 gram € 0,90

Roerbak - bbq tip..!
Courgette
per stuk € 0,90
2^e GRATIS!

Hollandse
Sperziebonen
500 gram € 1,49
2^e 500 gram GRATIS!

Alle soorten
Tomaatjes
500 gram € 2,99
2^e 500 gram GRATIS!

Van onze patissier:
**Alle gebakjes, gevulde koeken
En saucijzen broodjes**
4 halen = 3 betalen

Van onze bakker:
Alle Broden
3 halen = 2 betalen
Ook de krentenbollen, bolletjes en croissants!

Van onze patissier:
Alle koekjes en granola
3 halen = 2 betalen

VOOR ALLES GELDT: WE HEBBEN VEEL MAAR OP=OP

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten


LANDWAART
CULINAIR

 Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk
 0346 - 211330
 info@agf-landwaart.nl
 www.landwaartculinaire.nl

Bijna 85 jaar in De Bilt Zuid

door Henk van de Bunt

Begin zestiger jaren van de vorige eeuw stonden Wim en Eef Hoefakker, eigenaren van een veehoudersbedrijf in De Bilt, voor een grote uitdaging. Door de aanleg van de randweg viel er een groot stuk van het land af. Hierdoor werd het veehoudersbedrijf te klein om twee gezinnen te onderhouden en startte Wim een loonwerkersbedrijf aan de Utrechtseweg.

Eef hielp naast haar werkzaamheden als costumière volop mee. Al die tijd al woont Eef Hoefakker op de voormalige grens van het vroegere Maartensdijk en de voormalige gemeente De Bilt; een grens die tot 1954 zelfs onduidelijk was. Wanneer je bij Eef binnen komt is al snel duidelijk dat haar voormalige beroep van costumière nog steeds haar grootste hobby is; twee naaimachines staan uitnodigend te wachten; 'Door corona kom ik nu even niet verder dan het naaien van mondkapjes. Andere jaren was ik altijd druk met het maken van allerlei 'spulletjes' voor



Eef in haar atelier: 'Door corona kom ik nu even niet verder dan het naaien van mondkapjes'.



De huidige behuizing met linksachter de huizen aan de Steinenburgerlaan.

de Marktdag van de Kerk, voor de rommelmarkt van scouting Ben Labre van mijn kleinkinderen en voor turnvereniging Fraternitas, waarvan ze al meer dan 70 jaar een gewaardeerd lid is. De tijd en ruimte die ze nu over heeft weet ze overigens weer uitstekend te vullen door aan een goede alleen-gaande vriendin als een echte mantelzorger aandacht te besteden.

De Bilt Zuid

Eef Hoefakker - Dorrestein (84) is geboren op Colenburg langs de Utrechtseweg waar nu de tankstations staan. De boerderij werd in 1940 in de brand gestoken door de Hollanders, omdat deze in de gevechtlijn stond. Bij het zien van een foto van de een paar jaar geleden gesloopte foto van 'haar' brug in wintertijd, die ter hoogte van het benzinstation aan de zuidzijde van de Utrechtseweg stond, vlamt ze: 'Zo'n oude mooie brug



Wethouder Herman Mittendorff zette Eef Hoefakker in 2012 in het zonnetje.



Eef(je) zittend op de slee met haar zus (links), vader en moeder en overige buurtkinderen op het ijs van De Grift bij de een aantal jaren geleden afgebroken brug ter hoogte van de benzinstations.

weghalen is het stomste wat men kon doen'. Het verduidelijkt meteen haar beweegredenen: 'De Bilt Zuid is het onbekendste stuk van De Bilt. 't Was ook nooit bekend tot welke gemeente e.e.a. behoorde. Ik heb ook post ontvangen, waarop stond 'De Bildt (gemeente Maartensdijk) en omgekeerd. En er is hier nog veel meer interessants te zien'. Eef doelt o.a. op de aan weerszijden van de Utrechtseweg net voorbij de benzinstations gelegen Werken bij Griffenstein. Lange tijd was daar weinig van te zien. Na een opknappbeurt van het gebied is de voorheen door begroeiing haast onzichtbare gevechtscasemat aan de noordzijde van de weg weer toonbaar. Aan het eind van het nieuw aangelegde voetpad is op de noordelijkste kasemat een uitkijktoren geplaatst met uitzicht over de Voorveldse polder.

Sportief

De coronacrisis gooide het leven van Eef Hoefakker danig door de war; voor de uitbraak bezocht zij nog wekelijks de gymavond voor senioren bij 'haar' vereniging Fraternitas en was ze volop actief voor scouting en goede doelen. In januari 2012 was de toen totaal verraste Eef Hoefakker op het toen nog bestaande Bilts Sportgala de 'mystery guest' - iemand uit de Bilts sportwereld die een ereprijs ontvangt - omdat ze toen al ruim 65 jaar als vrijwilligster bij CSV Fraternitas actief was, onder meer 25 jaar als penningmeester. Eef Hoefakker heeft haar stempel gedrukt op het reilen en zeilen bin-

nen de vereniging. Of zij nu op de centen moest letten, honderden broeken en jurkjes moest naaien voor de clubleden, buiten in de kou in een stand moest staan, zij deed het allemaal, vrijwillig en vooral uit clubliefde. Eef Hoefakker werd door het bestuur eind 2016 naar voren geschoven om mee te doen voor de nominatie van de landelijke uitvraag van het AD 'Verdiend jouw Clubheld dit jaar ook een Award?' in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog, werd zij lid, op 11-jarige leeftijd'. Indertijd in 2016 reageerde Eef: 'Voor mij was het, in die tijd, natuurlijk niet zo'n moeilijke keuze om lid te worden. Van jongs-af is mij met de paplepel ingegoten 'Jij wordt straks ook lid van deze club'. Mijn ouders waren immers al lid van Fraternitas'. Hoefakker ging door naar de regionale finale. De redactie van het AD heeft verder de prijswinnaars gekozen en daar zat Eef Hoefakker helaas niet bij.



De eind jaren 60 afgebroken boerderij met linksachter de huizen aan de Steinenburgerlaan.

Lezing over 'Hoe heette ik ook al weer?'

In Hoe heette ik ook alweer? beschrijft Biltenaar Karel Beesemer, hoe hij als Joods jongetje uit Amsterdam via allerlei omzwervingen in Renkum een veilig onderduikadres vond. Na de oorlog, toen bleek dat zijn familie was omgekomen, blijft hij in Renkum in het pleeggezin en groeit er op.

Karel Beesemer beschrijft op indrukwekkende wijze zijn levensverhaal, uit respect voor zijn vermoorde familieleden en voor zijn kinderen en als ode voor al die Nederlanders die de moed hadden in nood verkerende Joodse kinderen te redden.

Lezing

Omdat vanwege de coronacrisis de lezing op de oorspronkelijk geplande datum van 19 maart geen doorgang kon vinden is nu afgesproken, dat de lezing van de auteur over zijn boek op donderdagmiddag 13 augustus in de Bibliotheek van Bilthoven zal worden gehouden voor een kleiner gezelschap i.v.m. de ander-halve-meter-maatregelen. De belangstellenden, die in maart wilden komen, zijn opnieuw aangeschreven. Er is door hen inmiddels voldoende belangstelling getoond, zodat er voor meer belangstellenden jammer genoeg ditmaal geen ruimte meer is.

[HvdB]

Karel als jochie tijdens de oorlogsjaren (foto fam. Beesemer).



advertentie

Treur

Begrafenisonderneming

Iemand verliezen die je lief is, is aangrijpend. Op zulke ingrijpende momenten moet er ook veel worden geregeld. Juist daarin willen wij u terzijde staan. Wij zijn een kleine onderneming, doen ons werk vanuit christelijk oogpunt en verzorgen alleen begravenissen. Wilsbeschikkingboekjes zijn bij ons gratis verkrijgbaar om uw wensen ten aanzien van uw begravenis vast te leggen.

Voor begravenissen in De Bilt, Maartensdijk, Hilversum, Woudenberg, Zeist en omstreken. Dag en nacht bereikbaar.



www.begrafenisondernemingtreur.nl

Evert Treur
Kroostweg 22, 3704 ED Zeist
tel. 030 692 42 58 | 06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl

Gerard Mulder
Schoolstraat 13, 3931 HW Woudenberg
tel. 033 303 33 15 | 06 286 987 55

Bel of mail ons dan hoeft u **NIET** langs te komen... en gaan wij voor u aan het werk!

Familiedrukwerk;

Trouwplannen?

Bestel bij ons de Trouwkaarten!

Wij zijn leverancier van o.a. Family Cards, Belarfo en Buromac.



Kleintje op komst?

Bestel bij ons de geboortekaartjes!



Jubileum?

Bestel bij ons de uitnodigingen!

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Collectie bekijken op www.parelpromotie.nl



Wij verzorgen ook ander drukwerk;

Briefpapier | enveloppen | Flyers | brochures | etc.etc.
Snelle levering | kijk op www.parelpromotie.nl

Of helpen u graag met;
het uitgeven van een magazine
het maken van een website
het bedrukken van een spandoek
en nog veel meer!!!



Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Uw lokale drukwerkspecialist

Kom NIET langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Maar bel 0346 - 21 12 15, of mail naar info@parelpromotie.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo **van Woudenberg b.v.**

- Krachtinstallaties
- Lichtinstallaties
- Beveiliging
- Telefooninstallaties
- Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk

Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

NOORDANUS & PARTNERS
RENTMEESTERS & ADVISEURS

- Taxaties en agrarisch beheer
- Ruimtelijke ordening & milieu
- Makelaardij landelijk gebied
- Onteigening en planschade
- Internationaal vastgoed



Deskundig op uw erf, thuis in de regio

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600

www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

*De Vierklank wenst u
een fijne vakantie!*

**Weekend
Aanbiedingen**

**Vakantie
in eigen land!**

**ZEEUWSE
BOLUSSEN**



per stuk € **1,25**

Bakker Bos

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

De online bedrijvengids!



VAN DER VALK
HOTEL DE BILT - UTRECHT

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht

Gelegen in een bosrijke omgeving in het hart van Nederland, op fietsafstand van de stad Utrecht, bieden we u 102 luxe hotelkamers, voorzien [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

Reclame geldig vanaf
donderdag 6 augustus
t/m woensdag 12 augustus



**KWALITEITSSLAGERIJ
ZWEISTRA**



DONDERDAG

Diverse vleeswaren

voor **100 GRAM** | **0.99**

(minimaal 10 soorten)

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrolade

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

Extra donderdag voordeel:

1 KILO KIPDIJFILET
1 KILO RUNDERGEHAKT
4 SCHNITZELS

*Kan verpakt worden
zoals u het wilt!*

SAMEN
VOOR | **25.-**

Vrijdag en zaterdag voordeel

**GRILLWORST +
LEVERWORST**

SAMEN
VOOR | **8.-**

VOORDEEL HELE WEEK

Biefstuk spiesjes 500 GRAM | **12.49**

Kipdijsaté 500 GRAM | **8.50**

**Kipschnitzels of
cordonbleu** **4+1
GRATIS**

Heerlijk gemak!

Varkenshaasleetjes 100 GRAM | **2.25**

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

**Gehakt cordonbleu,
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu** **4+1
GRATIS!**

**STOMPETOREN
JONG ROMIG** 500 GRAM | **6.-**

ROOMBRIE 100 GRAM | **1.25**

VLEESWAREN TRIO

Rauwe ham

Gegrilde kipfilet

Rosbief 3 x 100 GRAM | **5.98**

SALADE TRIO

Filet Americain

Ei-bieslook salade

Sellerie salade 3 x 100 GRAM | **4.98**

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg. | **6.98**

Rundergehakt 1 Kg. | **7.98**

Gekruid gehakt 1 Kg. | **7.98**

HUISMIX OF DJAKARTA MIX

250 GRAM | **4.98**



Maartensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Volg ons ook via



Verlaging maximumsnelheid Koningin Wilhelminaweg

De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in 2020 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg vanaf de rotonde Nieuwe Weteringseweg (N234) in Maartensdijk tot de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Tegelijkertijd voert de Provincie een aantal aanpassingen uit op en om de weg. De provincie Utrecht werkt in het onderhoudsproject N417 nauw samen met de gemeente De Bilt.

De N417 is een zogeheten gebiedsontsluitingsweg tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Dat wil zeggen dat de weg is bedoeld voor doorgaand, regionaal verkeer dat veilig en binnen een redelijke tijd van de ene naar de andere plaats moet kunnen rijden. De

goed en tijdig voor te bereiden, is de provincie Utrecht in 2016 gestart met een trajectstudie waarbij de weg en de omgeving onder een vergrootglas zijn gelegd. Daarbij zijn ook de gemeente De Bilt, aanwonenden en belangengroepen geconsulteerd. Op die manier is er een goed beeld ontstaan van de ervaringen met de weg en van de wensen en ideeën die er leven. Op 12 februari 2020 was er een inloopavond voor bewoners en andere belanghebbenden over het groot onderhoud en de wegaanpassingen.

Uitvoering

Tijdens het groot onderhoud worden de volgende aanpassingen op en om de weg uitgevoerd:

- Instellen maximumsnelheid 60km/u waar het nu 80 km/u is;
- Vervangen van de betontegels van het fietspad door asfalt;
- Verbeteren verlichting en bebording van de 3 voetgangersoversteekplaatsen op de Tolakker-

te van het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk over een lengte van 100 meter (richting Hollandsche Rading wordt uitgevoerd als een fietsstraat. Daarbij wordt het huidige grijze asfalt van de parallelweg vervangen door rood asfalt met aan weerszijden een kleine strook grijs asfalt. Doel van deze aanpassing is om duidelijk te maken dat hier veel fietsers rijden. De afmetingen van de parallelweg blijven gelijk, evenals de langs liggende parkeerplaatsen.

Snelheid

Een andere maatregel is het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur tussen de brandweerkazerne en rotonde Nieuwe Weteringseweg. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het



Komend uit Maartensdijk (snelheid 50 km) mag men ter hoogte van hmpl. 5.75 (grens bebouwde kom) niet meer accelereren naar 80 maar moet men zich inhouden tot 60 km/u. [foto Henk van de Bunt]

N417 is een vrij smalle en drukke weg waaraan ook veel mensen wonen en bedrijven gevestigd zijn. Bij de inrichting van de weg staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Daarnaast wil men rekening houden met veel verschillende wensen en belangen van bewoners, bedrijven en weggebruikers.

Studie

Groot onderhoud is noodzakelijk om de wegen in een goede en veilige conditie te houden. De N417 is in 2020 toe aan een dergelijke onderhoudsbeurt. Om een en ander

weg in Hollandsche Rading;

- Oversteekmogelijkheid realiseren met bebording voor bromfietzers naar fiets/bromfietspad vanaf Tolakkerweg 117.
- Verbeteren van het smalle tegelwandelpad aan de westzijde van de N417 en nieuwe tegels aanbrengen.
- Herinrichten 100 meter parallelweg in Maartensdijk als fietsstraat.

Fietsstraat

Inmiddels is er een tekening waarop de huidige parallelweg ter hoog-

zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994. Handhaving door de politie zal plaatsvinden na reconstructie van de weg overeenkomstig het 60 km/uur regime.

Afweging belangen

Omdat het verbreden van de N417 een zeer kostbare ingreep is wordt de snelheid op dit weggedeelte verlaagd. Ook omdat de N417 een beschermde weg is en dus niet geschikt is om extra verkeer te verwerken zal door de snelheidsverlaging het omrijden via de N417 minder interessant zijn als bijvoorbeeld op de A27 file staat. Door de snelheidsverlaging neemt de rijtijd toe voor openbaar vervoer. Op dit traject rijdt één verbindende buslijn (lijn 55, 2 keer per uur) die de verbinding verzorgt tussen Utrecht en Maartensdijk. De verwachting is dat de snelheidsverlaging niet of nauwelijks impact heeft op de exploitatiekosten. Daar staat tegenover dat de veiligheid voor alle weggebruikers verbetert. Bij de Provincie kon geen toelichting worden verkregen omtrent de invoeringsdatum van de snelheidsverlaging. In ieder geval - zo werd verzekerd - niet voordat de bebording is aangepast. [HvdB]



De parallelweg naast het voormalige gemeentehuis wordt een fietsstraat. [foto Henk van de Bunt]



Hier wordt een oversteekmogelijkheid gerealiseerd met bebording voor bromfietzers naar fiets/bromfietspad. [foto Henk van de Bunt]

Boho Fiësta kids day

Donderdag 6 augustus organiseert Boho Fiësta in winkelcentrum de Kwinkelier aan het Kronkelpleintje in Bilthoven een kindervakantiedag voor kinderen vanaf 6 jaar. Zij kunnen van 10.00 tot 14.00 uur in vakantiesfeer en onder begeleiding Ibiza armbandjes maken. Inloop is vrij. Tevens is er body en face-art en kunnen er haarveertjes geplaatst worden.



Kinderen kiezen materialen voor Ibiza armbandjes. (foto Hip and Happy events)

Dat wil ik 'effe' kwijt... Melchiorplein

Iedere rechtgeaarde Bilthovenaar weet, dat de naam Vinkenplein helemaal niet bestaat. Deze naam duidt slechts een bouwplaats aan waar het nieuwe hart moet komen.

advertentie

Nu er vertraging is ontstaan, dreigt het gedoe rondom het Vinkenplein een eigen leven te gaan leiden. Laat het Gemeentebestuur niet denken, dat er nu plotsklaps aangedrongen wordt op een lastige naamswijziging. Onzin.

De naamloze bouwplaats met de code Vinkenplein moet nog een formeel goed te keuren naam krijgen. Laat het Melchiorplein worden.

Sicco Roder, Bilthoven

Hazekamp Parketvloeren

- Advies op maat
- Verkoop parket- en laminaatvloeren
- Onderhoud, renovatie en reparatie van uw parketvloer
- Stofvrij schuren

Hessenweg 4 * 3731 JK De Bilt
hazekampparket.nl * 030 - 633 26 91

Per abuis is vorige week de oude advertentie van het dierenasiel geplaatst.
Hiervoor onze excuses en onderstaand de juiste advertentie

Dier van de maand: **Poes Mies**

Mies is onze langzittende bewoner van het asiel en het is helaas ook niet de 1e keer dat ze bij ons zit. Mies heeft een pittig karakter, is medisch helemaal in orde maar door haar pittige karakter moeilijk plaatsbaar.

In het asiel laat ze zich van haar beste kant zien.

Voor Mies is het helaas de tweede keer dat ze bij ons in het asiel zit. Nadat ze geplaatst was bleek de "klik"er toch niet echt te zijn en besloot Mies om op avontuur te gaan. Na heel wat omzwervingen werd ze ergens in een weiland gevonden. Haar baasje wilde haar niet meer terug. Arme Mies is daarna in een ander asiel terechtgekomen en van daaruit weer geplaatst in een gezin. Jammer genoeg liet Mies zich niet van haar beste kant zien en daardoor ging het uiteindelijk niet goed.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: 8 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja



Mies is zeker geen beginnerskat. We plaatsen haar alleen bij mensen met veel ervaring met katten. Ze moet lekker haar eigen gang kunnen gaan, kan geaaid worden wanneer zij dat goedkeurt. Bij ons laat ze zich aanhalen en is ze prima op haar gemak, helemaal de Mies die we kennen van vroeger. Lief, maar met een pittig randje. Wij denken dat Mies ook wel gelukkig zou kunnen worden als boerderijkat. Wie gunt haar nog een kans?

De kater Wijsneus die de vorige keer asioldier van de maand was is inmiddels geplaatst.



www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

DIERENKLINIEK MIDDEN NEDERLAND

kliniek voor gezelschapsdieren en ambulante kliniek voor paarden
TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

Dierenarts
OOK AAN HUIS
0346 725998

EEN (LOK)VLINDERDASJE HELPT NIET

Onze aanbieding wél!!

Bent u ook zo'n liefhebber van die fladderaars in uw tuin? Bewaar dan dat (lok)vlinderdasje voor een feest en kom naar 't Vaarderhoogt voor onze prachtige Buddleja vlinderstruiken.

Wij beloven u een zéér hoge korting, superkwaliteit en zéér veel vlinders in uw tuin.

BUDDLEJA VLINDERSTRIJK
t/m dinsdag 11 augustus
KASSA-KORTING .. 25%

50 JAAR
't Vaarderhoogt
TUIN ADVIES CENTRUM
Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Ontdekkaarten en Informatieboekjes

Woensdag 8 juli werden in het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven de eerste Ontdekkaarten en Informatieboekjes van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht - voor het gebied van De Bilt en Stichtse Vecht - uitgereikt. In aanvulling op de onduidelijkheid hoe deze te bemachtigen volgen hier de mogelijkheden:

- zelf downloaden via de website van Geopark: www.geoparkheuvelrug.nl, dan via het menu Geo-info naar projecten. Daar vindt u een artikel over de overhandiging van het eerste exemplaar met een link naar de kaarten en boekjes
- af te halen bij streekmuseum Vredegoed (Heuvellaan 7, 3612 BA Tienhoven), Vechtstreekmuseum (Diependaalsedijk 19b, 3601 GH Maarssen), bij het gemeentehuis in De Bilt, De Bilthovense Boekhandel én bij De Vierklank (Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan)

Het is ook mogelijk een boekje te bestellen tegen betaling van de verzendkosten à €3,90 via geoparkhgv@gmail.com



De beste kwaliteit van de op één na beste slager!

KIPPEN LEVERTJES

Voor de liefhebbers. Lekker om te bakken met spek & uitjes. Dagelijks vers

1 kilo **7,00**

KIP KROKANT SCHNITSELS

Lekker gepaneerd in een jasje van cornflakes. Om in ca. 10-12 minuten krokant te bakken

100 gram **1,35**

RUNDER GEHAKT

Keer op keer vers voor u gedraaid. Zonder kleurstoffen...

Lekker lokaal van de Utrechtse Heuvelrug 500 gram **4,45**

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Van onze bekende varkens: mals & mager. Om heerlijk krokant te bakken. Gekruid of naturel

500 gram **5,75**

ITALIAANS ROLLETJE

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstuk schnitzel, rucola, mosterd, Parmezaanse kaas & pijnboompitjes
Gekruid met een zeezout-rozemarijn marinade

100 gram **1,95**

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Om zachtjes te garen. Smelt op de tong.
120 dagen graan gevoerd

500 gram **7,75**

TIP VAN DE WEEK:

BLACK ANGUS STEAKS

Licht gemarineerd, zeer smakelijk!

100 gram **2,35**

VARKENS SHASLICK

Varkensvlees, mager spek, paprika & ui

per stuk **1,75**

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 3 augustus t/m zaterdag 8 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Mail naar info@vierklank.nl

HAIR  **DESQUE**

men & women

Curlsys, colour & more

Wij wensen u een fijne en veilige vakantie toe!

Wij zijn de **HELE ZOMER OPEN**, en gaan om de beurt op vakantie:

Maak daarom tijdig een afspraak!

Miranda terug van vakantie
Christa 27 juli t/m 11 aug
Femke 11 aug t/m 24 aug
Esmee 16 aug t/m 25 aug



Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711
www.hairdesque.nl  Hairdesque

HELEEN
CURLSYS
KRULLER KNIPPEN CONCEPT
MASTERCLASS SALON

De heks van Oostbroek werd levend verbrand

In een boerderij in het gerecht Oostbroek, dat in de zestiende eeuw ook wel De Bilt werd genoemd, woonde een weduwe. Zij had een knecht, die het werk in en om het huis moest doen. Het viel deze knecht op dat zij altijd in het holst van de nacht opstond en naar de stal liep. Op een nacht volgde hij haar. Hij zag, dat zij in de stal een gaffel beetpakte, een soort hooivork waarmee je het hooi voor de dieren schep. Opeens was ze verdwenen. Hij was erg verbaasd en besloot om ook een gaffel beet te pakken. Toen hij dat deed, werd hij meteen opgetild en door de lucht gevoerd. Na enige tijd kwam hij terecht in een onderaardse grot in Wijk bij Duurstede, waar een groepje heksen een gezellig samenzijn had. Zij zaten op te scheppen over de valse streken die zij andere mensen geleverd hadden.

in Genève. Hij overleed in 1628. Goulart stelde een boek vol wonderbaarlijke gebeurtenissen samen: een oude abdis wordt weer ongesteld, een abt ligt in een oven zonder te verbranden, een kind van elf jaar krijgt een baard en een visser slikt een paling in die er van achteren levend weer uitkomt. En dat is alleen nog maar op de eerste bladzijde van de inhoudsopgave.

Burgemeester

Hij schreef dat hij het verhaal over de heks had gehoord van de Goudse burgemeester Dirck Cornelisz. Deze Dirck Cornelisz. van Hensbeek of van Oudewater was inderdaad burgemeester van Gouda in 1548, 1549, 1552 en 1567. Hij stierf twee jaar later. De heksenvervolging wordt vaak in verband gebracht met de middeleeuwen, maar

gelegd. Toen nam de weduwe haar knecht op haar schouders en vloog zij met hem terug naar huis. Onderweg kreeg haar wantrouwen toch de overhand. Boven een meertje liet ze de hooivork hevig schudden en liet zij de knecht van haar schouders vallen in de verwachting dat hij zou verdrinken in het modderige water. Hij tuimelde van grote hoogte naar beneden, maar hij kwam terecht in het dichte riet zodat zijn val gebroken werd. Hij was door de val wel zwaar gewond en hij lag uren lang in het riet te kermen.

Roepen

De volgende ochtend hoorden een paar voorbijgangers hem om hulp roepen. Zij haalden hem uit het riet en brachten hem op een kar naar Utrecht. Daar vertelde hij zijn verhaal aan burgemeester Jan van Culeburg. Deze liet de tovena-



Een deel van een prent van Hans Baldung Grien uit het begin van de zestiende eeuw, waarop een heks ook met een gaffel door de lucht vliegt.

Een oud verhaal

Dit heksenverhaal werd in 1610 opgeschreven door Simon Goulart in zijn *Trésor d'histoires admirables et mémorables de nostre temps*, en in 1664 werd het in het Nederlands vertaald. Het verhaal is echter wat ouder. Goulart was een Franse predikant en theoloog, die na de dood van Calvijn predikant werd



Een prent van Hans Baldung Grien uit 1545, waarop diverse elementen uit het verhaal terugkomen, zoals de heks, de knecht, de stal en de gaffel.

in werkelijkheid kwam hij pas echt op gang na 1480 en de piek lag tussen 1550 en 1650. Toen omstreeks 1570 de Tachtigjarige Oorlog opklaaide, was er tijdelijk weinig tijd om heksen te vervolgen. Dit verhaal zou dus goed passen in de periode tussen 1550 en 1570.

De afloop

Hoe ging het verder met de knecht? De weduwe herkende de jongeman en zij werd heel boos omdat zij bang was dat het geheim van de heksen openbaar gemaakt zou worden. De knecht vreesde voor zijn leven en daarom probeerde hij sympathiek over te komen en zei hij aardige dingen over de vrouwen. De heksen overlegden of ze hem zouden doden zodat hij hen niet kon verraden, maar uiteindelijk besloten zij dat zij hem welkom zouden heten als hij zou zweren dat hij zijn mond zou houden. Hij legde dus een plechtige eed af.

Uitgepraat

Toen de vrouwen uitgepraat waren – dat duurde wel een paar uur – bracht de weduwe voor de tweede keer ter sprake of ze de knecht zouden doden of dat ze hem weer naar huis zouden brengen. De heksen besloten opnieuw dat hij mocht blijven leven omdat hij een eed had af-

res gevangen nemen. Zij bekende zonder dat zij hoefde worden gepijnigd, waarschijnlijk in de hoop op een lichtere straf, en ze vroeg om genade. Dat werkte niet, want er volgde een proces voor de raad van de stad Utrecht en deze veroordeelde haar met algemene stemmen tot de dood. De heks stierf de vuurdood op de brandstapel. De knecht bleef nog lang last ondervinden van zijn kneuzingen, met name van zijn twee verstuikte heupen.

Echt gebeurd? Het verhaal van Goulart is niet zonder problemen. Behalve dat het natuurlijk niet makkelijk is om op een hooivork door de lucht te vliegen, is er ook in Utrecht nooit een burgemeester geweest met de naam Jan van Culeburg (in het Frans Jean de Culembourg) of iets wat daarop lijkt. Hij komt niet voor in de lijsten van die tijd, maar ook niet in andere jaren. Hekserij werd trouwens niet bevestigd door de stadsraad maar door het 'gewestelijke' Hof van Utrecht. Het vonnis heb ik dan ook niet kunnen vinden. Voor het jaar 1591 waren er in Utrecht overigens maar vijf executies wegens hekserij.

(Dick Berents, eindredacteur van het Online Museum De Bilt)

Op het landgoed Oostbroek is een speurtocht uitgezet die het Heksenpad wordt genoemd. Onderweg kun je opdrachten aantreffen. Daarmee kunnen kinderen ontdekken wat er volgens een versie van het verhaal in het moeras is gebeurd.

Het verhaal over de heks van Oostbroek is later vaak naverteld, maar die vertellingen weken altijd nogal af van de tekst van Goulart. Dit verhaal en 999 andere historische bijdragen zijn terug te vinden in het Online Museum De Bilt.

Emma's Corner minibieb in Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Henny Drienuizen en haar partner Ash Kranenburg lezen veel. Het gevolg hiervan is dat zij over heel veel boeken beschikken. Toen ontstond het besef dat dit mogelijkheden geeft om ook anderen hiervan te laten genieten en zo mogelijk meer mensen aan het lezen te krijgen. Ook de kinderen.

Al snel was het idee geboren om een minibieb te plaatsen in de eigen voortuin aan de Emmalaan 4 in Maartensdijk. Henny: 'Begin juni hebben we een mooi waterdicht drie boekenplanken hoog huisje overgenomen en daarin eigen boeken gezet en boeken die mensen gelijk zelf kwamen plaatsten. Ongeveer twee weken later hebben we een fietstour langs alle ons bekende minibiebs gedaan om daar boeken te brengen en leuke boeken mee te nemen om in de eigen minibieb te plaatsen. Dit om de inhoud goed divers te houden. We hebben een minicollectie van Nederlandse, Engelse en kinderboeken. Vanaf 19 juni zijn we officieel gestart'. Omdat Henny één van de beheerders is van de facebookpagina Maartensdijk! kon zij het initiatief al onder de aandacht van de 1300 leden brengen.

Kinderboeken

'Het principe van de minibieb is dat mensen boeken kunnen ruilen, nemen, geven en delen' aldus Henny. 'Elk genre is welkom maar we willen wel graag dat de boeken in goede staat zijn. Iedereen leest graag een net boek. Voor kinderboeken is het verzoek om geen oudere uitgaven te plaatsten dan het jaar 2000. De huidige generatie leest oudere boeken niet. Tot op heden wordt er redelijk gebruik gemaakt van de minibieb en vindt er ook al ruiling plaats. Omdat we zoveel boeken in voorraad hebben proberen we om de twee weken een deel van de boeken te verversen. Zo blijft het boekenbestand actueel. Soms maak ik een praatje met mensen die gebruik maken van de minibieb en kan af en toe zelfs van advies dienen. Tot op heden is het een bemoedigend begin van onze minibieb'.

Alleszins de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.



Henny en Ash tonen trots hun minibieb en nodigen iedereen uit om hiervan gebruik te maken.

Door het nu dragen van een kapje
mis je vaak een tussendoor hapje
voor velen is het fijn
want goed voor de lijn
dat is dan weer goed aan zo'n lapje



Guus Geebel

Limerick

Wandelen in Coronatijd

In deze tijd van Corona wordt de natuur vaker opgezocht en dat prikkelt de nieuwsgierigheid. Wat is dat nu voor plant, boom, of vogel?

Wie daar meer over wil weten of meer wil weten over de geschiedenis en het beheer van verschillende natuurterreinen kan zich aanmelden bij één van de vele wandelingen die IVN De Bilt aanbiedt. IVN De Bilt organiseert in augustus en september wekelijkse natuurwandelingen onder deskundige leiding in groepen van niet meer dan vier personen. Dat is om de RIVM-maatregelen te kunnen waarborgen. Daarom geldt er

vooraf aanmeldingsplicht. In deze maanden wordt elke week een ander natuurterrein van het Utrechts Landschap of Staatsbosbeheer bezocht.

Er zijn wandelingen (start telkens om 11.00 uur en een duur van 1 tot 2 uur) op Landgoed Oostbroek op 6, 7, 10, en 13 augustus, in de Ridderoordse bossen en Vijverhof op 14, 17, 18 en 19 augustus en op Sandwijck op 20, 21 en 24 augustus

in groepjes van vier met een natuurgids van IVN. Ook op Beukenburg en De Leijen op 25, 26 en 27 augustus en op Houtringe en Beerschoten op 31 augustus, 1 en 2 september.

Aanmelden de dag vóór de wandeling (voor 18.00 uur). Na aanmelding (telefoon) krijgt u te horen wat de precieze startplaats is. Meer informatie bij Jaap Milius; tel. 06 29433207 of 030 2288636



Vogels kijken onder IVN Begeleiding.

Zodden en luchten

In de gemeente De Bilt zijn veel verschillende landschappen te vinden. Bossen, polders, landgoederen met hun markante landhuizen, maar ook natuurgebieden. Een mooi voorbeeld is het natuurgebied de Westbroekse Zodden gelegen tussen Westbroek en Hollandsche Rading. De foto is gemaakt vanaf de Kanaaldijk. De lijnen van waterwegen en paden komen samen op de horizon en de prachtige en typisch

Hollandse wolkenlucht geeft een aparte dimensie aan dit specifieke landschap.

Op zo'n wandeling – in dit geval volgden we het Klompenpad – gaat altijd de groothoek mee. Je kunt hiermee een mooi overzicht van het landschap maken, waarbij zowel de voorgrond als de wolkenlucht volop meedoen. Je verbeeldt op deze manier de uitgestrektheid van

De Zodden. Daarna zorg je dat de kleuren en de details maximaal tot hun recht komen in de uiteindelijke foto.

In de zomerperiode wordt er elke week een foto van de Bilthovense fotograaf Hans Lebbe gepubliceerd met zijn verhaal over plaats, achterliggende gedachte en gebruikte techniek. Kijk ook eens op zijn website hlpimages.nl



Foto: Hans Lebbe / HLP images

Uitslag Wedvlucht

De duiven van de leden van PV De Bilt namen deel aan een wedvlucht vanuit Fay aux Loges. De uitslag was Azimi Pazhouh 1, Ron Miltenburg 2 en 4, Comb Steenbeek & Zn 3, M.J.J. van Zelst 5

en 10, Noraly Snel 6 en 7, P.C.A. Cooyman 8 en G.M. Turk 9.

Ook was er een vlucht vanuit Les-sines. Hier waren de eerste 10 winnende duiven van G.M. Turk

(1), van M.J.J. van Zelst (2 en 9), van Peter van Bunnik (3 en 4), van Ron Miltenburg (5), van P.C.A. Cooyman 6, 7 en 8 en van W. de Ruiter 10.

Van Coronavirus naar Naturavirus

Het Coronavirus is besmettelijk, maar (zoals ik het noem) Naturavirus des te meer. Al sinds mijn jeugd ben ik daarmee besmet en dat gaat niet meer weg. Ik probeer ook mijn omgeving daarmee te besmetten en met succes want mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen vertonen al sterke symptomen; namelijk hun belangstelling voor de natuur in al zijn facetten.

Door mijn lidmaatschap bij de IVN (afdeling De Bilt) probeer ik ook anderen in aanraking te laten komen met het virus door mee te doen aan wandelingen, slootjesdagen etc. Het enthousiasme is altijd overweldigend.

Insecten

Ik was deze week in de fitnessruimte en zag dat in de TL-armaturen verschillende kleine dode insecten ect. lagen. Op mijn verzoek zijn de lampen losgemaakt en zijn de beestjes verzameld. Met de buit naar huis en alles onder het vergrootglas bekeken. Ruim dertig soorten (zweef-)vliegen, motjes, wespen, muggen. En dat waren nog maar de zo op zich herkenbare soorten: de heel kleine (<3mm) niet eens meegeteld. Mede omdat ze allemaal dood waren, waren ze nagenoeg niet te determineren. (NB. E.e.a. heeft niets te maken met het wel of niet goed schoonmaken want in deze tijd kan dat in een paar dagen gebeuren.)

Betekenis

Het is een klein voorbeeld van wat wij aan mooie natuur in onze directe aanwezigheid hebben. Je moet het alleen willen zien. Eenmaal een Dambordvlieg of een Witte Reus van dichtbij bekeken en je zou bijna geen vlieg meer doodslaan. De enorme veelzijdigheid van met name de insecten is overweldigend. Natuurlijk heb je nuttige en schadelijke soorten maar dat neemt hun schoonheid niet weg.

Dus kijk goed om je heen en geniet; vooral deze tijd, want de gehele natuur staat in volle pracht te uwer beschikking.

Rob Timmer, Hollandsche Rading



Rob's 'buit' uit de TL armaturen.

Nova zoekt extra A-speler



Het A team van Nova is per september op zoek naar minimaal één extra speler voor het team. Leeftijd tussen de 15 en 19 jaar. Aanmelden via tc@kvnova.nl.

Van Letterzetter tot Draaigatje

door Henk van de Bunt

IVN afd. De Bilt noemde hem ooit 'onze insectenman' en RTV Utrecht was regelmatig bij Rob Timmer in Hollandsche Rading op bezoek: 'In de zandkuil in Hollandsche Rading leven bijzondere dieren zoals de zandpadkevers en de pluimvoetbijen. Verzamelaar Rob Timmer heeft een collectie van meer dan 300 soorten kevers en andere insecten. De meesten verzameld in de omgeving van Hollandsche Rading'.

Rob Timmer zei ooit: 'Ik ga straks, als ik gestopt ben met werken, lekker de polder en het bos in en ga tekenen'. Dat is hij ook gaan doen; wanneer de dag nog nauwelijks is aangebroken, gaat hij de natuur in en fotografeert, tekent en schrijft prachtig over de dieren die hij ziet. Ook wel over de mensen, maar die komen er door hun gedrag meestal minder goed af.

Namen

'Bijna elke beestje of plantje heeft momenteel wel een Nederlandse naam. Wie dat beslist weet ik niet, maar het is wel iets gemakkelijker



De witte tijger (voorheen tienuursvlinder).

dan de Latijnse namen. Hoewel wanneer je daar iets meer van weet ook wel een voordeel kan zijn'. Momenteel staat de natuur in haar volle pracht te pronken. Daar kunnen we dus gebruik van maken. Net zoals de natuur dat doet. Door de droge zomers gedijen sommige soorten maar leggen andere weer het loodje. Vooral planten en bomen zijn daar gevoelig voor omdat over het algemeen water voor hun voedseltransport nodig is. We lopen een eindje op met Timmer:

Letter

'Door de droogte hebben vooral de naaldbomen het moeilijk en daar maakt een schorskevertje (genaamd Letterzetter) graag gebruik van. Hij graaft gangen net achter schors waarin de eitjes worden gelegd. De vorm van de gaten bestaan uit één grote gang met allemaal kleine zijgangen. Aan het eind van die zijgangen worden de eitjes gelegd. Vandaar de naam Letterzetter. Daarmee beschadigt hij de sapstroom van het cambium - het gedeelte net achter de schors - waardoor de stroom ernstig wordt belemmerd. Bij voldoende vocht is de overlevingskans van de boom



Hageheld

aanzienlijk groter, maar nu worden hele bossen aangetast. Door de aangetaste bomen weg te halen voorkom je de verspreiding. Maar vaak is het leed al geschied. Grote delen bos in Nederland en ook elders in Europa zijn reeds ten prooi gevallen en afgevoerd'.

Vogels

Volgens Timmer zijn de namen van dieren vaak afgeleid van hun vorm, zang of voedsel; vogels zoals de Kievit (snijdend en scherp. Aan de 'zang' die de kievit laat horen, heeft

hij zijn naam te danken. Ook de vleugels maken een opvallend geluid), Tjiftjaf (de naam ontleent de vogel aan haar zang die klinkt als tjif-tjaf) en Grutto (meest-gehoorde roep een luid en helder 'gruttooo, gruttooo'), zijn daar een voorbeeld van. Bij vlinders en andere insecten kan dat van alles zijn. Zo hebben ze vaak de naam van zoals de rups eruit ziet of wat de rups eet, als ze op een ander dier lijken, wat voor kleur of patroon. 'Het zevenstippelig lieveheersbeestje heeft inderdaad 7 stippen. Er zijn er ook die er 22 hebben en die heten dan ook zo'. Maar wat dacht u van Kroonvogeltje, Dromedaris, Hageheld, Eekhoorn, Witte Tijger, allemaal namen van vlinders. De Witte Tijger is een heel mooie nachtvlinder. Helemaal wit met zwarte stippen. De rups van een Eekhoorn lijkt in een bepaalde houding en met wat fantasie op een echte Eekhoorn.



De letterzetter is een kever uit de familie schorskevers. De letterzetter komt vooral voor op sparren, in het bijzonder op de fijnspar; maar kan ook de lariks, douglas-spar, zwarte den en gewone zilverspar aantasten.



Eekhoornrups

Draaigatje

Het Draaigatje heeft vermoedelijk zijn naam te danken aan al de gaten die ze kunnen maken in de grond. Het is een Mierensoort afkomstig uit Zuid Europa en zich hier heeft genesteld. Meerdere koloniën kunnen naast elkaar bestaan. Ze worden als schadelijk ervaren. Ze ondermijnen de straat tegels waardoor verzakkingen kunnen ontstaan. Ze kunnen blijkbaar ook goed bijten. Maar volgens mij kunnen alle mieren dat wel. Kortom niets is te gek om een beestje een naam te geven. Dus, het gezegde, 'het mag geen naam hebben', gaat gelukkig hier niet op.

Faunatunnel Griftenstein in De Bilt

Maandag 17 augustus start de aannemer met de aanleg van de faunatunnel Griftenstein, in opdracht van de provincie Utrecht. De faunatunnel komt onder de Utrechtseweg (N237) in De Bilt, ter hoogte van auto-demontage-bedrijf Akkie Stomphorst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half november 2020.

De nieuwe faunatunnel Griftenstein vormt samen met de faunatunnel De Biltse Rading van de gemeente Utrecht de laatste schakel in de ecologische verbindingzone Noorderpark-Kromme Rijngedebied.

Wegafsluitingen

Hoewel de aannemer de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt, moet de Utrechtseweg gedurende drie weekenden en één avond/nacht worden afgesloten tussen de Wilhelminalaan en de Veldzichtstraat. Buiten deze

afsluitingen om kan er sprake zijn van periodieke vertraging ter hoogte van de tankstations. Waar nodig worden de fietsers omgeleid naar de andere zijde van de weg.

De geplande wegafsluitingen zijn op

- Zaterdag 22 augustus van 06.00 uur tot zondag 23 augustus 23.59 uur.
- Vrijdag 4 september van 20.00 uur tot maandag 7 september 06.00 uur.
- Vrijdag 18 september van 20.00 uur tot maandag 21 september 6.00 uur.

Eén avond-/nachtafsluiting:

- Donderdag 15 oktober van 20.00 uur tot vrijdag 16 oktober 6.00 uur.

Bereikbaarheid

- Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid:
- Lokaal verkeer uit De Bilt wordt omgeleid via de Dorpsstraat en de Blauwkapelseweg richting Utrecht.
- Aanwonenden binnen de afsluiting kunnen hun huis altijd bereiken.
- Bussen en hulpdiensten kunnen het werkvak altijd passeren.
- Fietsers kunnen altijd hun weg vervolgen, ofwel via het noordelijke fietspad, ofwel via het zuidelijke fietspad.
- Tijdens de wegafsluitingen zijn er omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer. Verkeer vanuit Zeist richting Utrecht wordt omgeleid via de Universiteitsweg (N412) en de A28.

Verkeer vanuit Utrecht richting Zeist wordt omgeleid via de Waterlinieweg en de A28.

Verkeer vanuit Utrecht richting De Bilt wordt omgeleid via de Biltse Rading.

Meer info op www.provincie-utrecht.nl/faunatunneldebilt

[HvdB]



De faunatunnel komt onder de N237 in De Bilt, ter hoogte van Utrechtseweg 351. [foto Henk van de Bunt]

Zomeravondzang

Verrast keken we elkaar aan. Tussen de snijsla en de spitskool scharrelden wij beiden ons kostje bij elkaar. Hij eet wat ik niet lust, insecten uit de tuin. Met zijn lange voelspriet tast hij de planten af. De Grote Groene Sabelsprinkhaan eet zich rond en bereidt zich voor op het avondconcert. Hij ziet er piekfijn uit, 50 tinten groen en strak in 't pak. Een hele zweele zomeravond lang zingt hij zijn lokkend lied, ter ere van de vrouwen. In die zin vergelijkbaar met veel jongeren, actief tot diep in de nacht.

Met zijn lange achterpoten neemt hij de reuzensprong naar de vlinderstruik aan de rand van de moestuin. Daar installeert hij zich onopvallend en wrijft zijn voorvleugels langs elkaar. Het hoge, tsjirpende geluid dat hij voortbrengt is niet voor iedereen hoorbaar, maar zeker wel voor de wijfjes. Zij dragen de lange legboor waarmee ze in de herfst hun eitjes leggen. In juni volgend jaar is de volgende generatie sprinkhanen volwassen, klaar voor de zomeravondzang. *Karien Scholten*

In haiku:

Groen en strak in 't pak
Zingen voor het nageslacht
Zomeravondzang



advertentie

Groenekanseweg 168, Groenekan

Dorpsbistro
'Naast de Buren'

"Wat schaft de pot?"

Woe. 05-08	"Kliekjesdagen" Diverse vlees-, vis- en vegetarische gerechten	wo / vr € 12,50
Do. 06-08		
Vr. 07-08		
Za. 08-08		
Zo. 09-08		
Woe. 12-08	Gebakken eendenborstfilet met sinaasappelsaus	wo / vr € 12,50
Do. 13-08	Gebakken kabeljauwfilet met Hollandse saus	
Vr. 14-08	Salade met gefrituurde kaasjalapeño	za - zo € 14,00
Za. 15-08		
Zo. 16-08		

Afhalen of laten bezorgen is nog mogelijk.
Kijk hiervoor op de website.

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan